



Det faste telegrafisthold med gæster. All dressed up - and one way to go.

Radiofest på SIMAC

Det kan være, at der ikke slår så mange gnister til søs mere, som der gjorde tilforn. Men det betyder ikke, at de, der stadig kan huske, hvad ... / ... / ... / ... / ... betyder, har glemt, hvad æteren havde af herligheder at høre på - en gang.

Og det kan man jo altid mødes om og prikke naboen

på skulderen med. Det sker for en hel del tidligere DFDS-telegrafisters vedkommende gerne på Restaurant Børsen i Svendborg, men i år var det lige frem kæmpe fremmøde i byen. Dog. De kom nu heller ikke "bare" for at lade sig traktere med Brottssølsild på Martha-stuen.

Ca. 300 var nemlig mødt

op for at deltage i 100-årsjubileet for oprettelsen af Nordens ældste telegrafskole - *Centratuldervisningsstalten for Radiotelegrafi*, der, som tidligere omtalt på Log-bogen, have en vis forstander Tuxen som primus motor. En mand der nok vidste, at et lettere bombastisk navn antageligt virkede noget mere

dragende på de elever, der skulle tiltrækkes til den helt nye uddannelse. Hele det lange program på dagen blev fulgt, beretter Logbogens hjemmelsmand Jan Preisler, selv om der var en lille strej i regningen (Ja ikke den på Børsen). Det glæder tidligere telegrafist ved Skagen Radio Hans Dragø,

der måtte melde forfald pga. sygdom. Han (Dragø) havde dog heldigvis formået en kollega fra dengang til at overtage beretningen om dramaet i forbindelse med færgen Skagerak's forlis i 1966. Det var dog ikke idel tale der hele på dagen, idet mandskoret *Carolinekoret* kom forbi og gav en sang fra de varme

lande eller to. Og ja. Efter sang og taler drog en stor del af selskabet fra SIMAC til Restaurant Børsen, hvor der traditionen tro ikke blev lukket nogen ind til der store kølde med lune, der ikke kunne fremvise rene nøgler - undskyld nægle- /ej!